



David Trads

10. november 2013 · Redigeret

Det er en afsindigt underholdende erindringsbog, som Flemming Chr Nielsen - engang stjerneskrivent på Jyllands-Posten, i dag vel nærmest en slags anarkistisk afhopper - netop har udgivet.

Tag engang hans første møde med professor Bent Jensen (anti-kommunisten over dem alle), der kommer efter, at Flemming Chr. (selv arg anti-totalitær) i en nekrolog over Sartre har undladt at håne filosofen for hans forkærlighed for Sovjet, Cuba og formand Mao. Professoren beder om et møde med ledelsen på JP i Århus - og Flemming Chr. henter ham i bil på banegården i håb om, at Jensen og han kan tage konfrontationen om Sartre-nekrologen, inden de når ud til cheferne. Men da de kommer ud til bilen - det var i 1980 - udbryder Jensen:

"Du kører i en Lada!"

Flemming Chr. forklarer, at det er en billig bil, at hans kone osse har en, fordi de praktisk taget kan få to øst-biler for en vest-bils pris, men han rammes straks af en rædsom tvangstanke:

"For står Bent Jensen mon lige nu lige som mig og tænker på ægteparret Julius og Ethel Rosenberg, der for kun 27 år siden i USA blev dømt og henrettet for spionage til fordel for Sovjetunionen. Nej, efterårssolen skinner. En fuld mand vakler forbi med en flaske, og insisterende vil han kondolere os, fordi vi ser så triste ud. Men vi er på vej til et spændende og inspirerende møde på Jyllands-Posten. Det fortæller jeg skånsomt den fulde mand, og han tager hånden til sig, som var jeg en hveps." Hvor kan jeg dog genkende dette åndsbillede fra JP dengang.

Flemming Chr. Nielsen er en stor skribent - og bogen er en endeløs række af personskildringer af mænd og kvinder fra absurditeternes overdrev. Bogen hedder 'Nu er der vel ikke mere' - og jeg elsker den!

